

## **Offentlig studiekreds i København 8. maj 2019 Alle religioners enhed**

**Alle religioner har lagt vægt på de samme sandheder i deres basale lære.**

Men få mennesker forsøger at forstå den indre betydning i religionerne. Ud fra en snæversynet følelse af - at ens egen religion er den vigtigste og de andre trosretninger er ringere, udvikler medlemmer af forskellige religioner had mod medlemmer af andre trosretninger og opfører sig som dæmoner. Sådanne snæversynede ideer bør fuldstændigt opgives. Alle bør udvikle den bevidsthed, at selvom navne og former måtte være forskellige, er den essentielle sandhed en i alle religioner.

*Kilde: tale i PN 25. dec. 1991- Sanathana Sarathi januar 1992 s. 5*

**Sandheden, som bliver forkyndt af alle religioner er en og samme sandhed.**

Alle religioner har et fælles ultimativt mål. Alle religioner sigter mod at fremme ret adfærd ved at transformere menneskets mentale holdning og derved fremkalde harmoni i krop, sind og intellekt.

**Grundlaget for alle religioner er moral, der sidestilles med uselvsk kærlighed.**

Religionerne blev således oprettet for at fremme samfundets velfærd gennem udvikling af kærlighed til alle væsener. Alle religioner opfordrer deres tilhængere at søge evig fred inde i sig selv. Ingen religion billiger brug af vold.

Enhver religion anbefaler at udvikle tolerance og respekt for andre religioner og således brolægge vejen mod ikke-voldsprincippet (ikke at skade nogen eller noget).

*Kilde: Sanathana Sarathi januar 1992*

**Ingen religion kan nogensinde være ond. Det er derfor den store videnskabsmand Einstein erklærede, at religion uden videnskab halter, og videnskab uden religion er blind.**

På denne måde understregede han behovet for en velovervejet kombination af videnskab og religion for at kunne tjene menneskehedens behov. Religion er en meget stor hjælp til at forme en integrerende udvikling af den menneskelige personlighed.

Den understreger enheden i forskellighed. Sand religion underviser om harmonien og enheden i alle religioner. Essensen så vel som målet for alle religioner er opnåelsen af renhed i sind og hjerte. Enhver religion har sine egne forskrifter og principper, men ingen religion prædiker had, usandhed og uretfærdighed. "Tal sandhed" – "praktiser retfærd" - foreskriver Upanishaderne.

Lignende hellige påbud findes også i alle de andre religioner. Således lægger alle religioner vægt på de menneskelige værdier og tjener som ledestjerner for menneskehedens moralske og anstændige fremgang og udvikling. De fremmer alle manifestationen af den iboende guddommelighed i mennesket.

## Offentlig studiekreds i København 8. maj 2019 Alle religioners enhed

Men nutidens mennesker i almindelighed og ungdommen i særdeleshed har glemt vores ældgamle kultur og hellige værdier og siger farvel til Gud, idet de er blevet lokket af den moderne videnskab og teknologi.

*Kilde: Sanathana Sarathi juli 1992 s. 143/144*

### **Enhed, fællesskabsfølelse og hengivenhed er væsentlig for ethvert menneske.**

For at fremme disse hellige egenskaber i menneskeheden søgte nogle store sjæle at etablere forskellige religioner. Religion er ikke et restriktivt koncept. Religion har til hensigt at udvikle den menneskelige personlighed og tilkendegive de grundlæggende retningslinjer for ret levemåde.

Religion kalder menneskeligheden frem i den enkelte og åbner mulighed for at leve i harmoni med sine medmennesker. Den etablerer forbindelsen mellem individet og Det Guddommelige. Religionen viser enheden, der ligger til grund for mangfoldigheden i verden.

### **Kærlighed, opofrelse, tjeneste og ret adfærd er religionens fire lemmer.**

Religion kalder de guddommelige og sublime følelser frem i mennesket og får derved den enkelte til at tjene samfundet. Den vækker alt det, der er storslået, lyksaligt og godt i mennesket og beviser menneskeheden.

Det er overordentligt uheldigt at religion, som har sådanne høje og hellige hensigter, bliver konstrueret og udført på en snæversynet måde og forkyndt som en snæversynet tro.

Religioner kan sammenlignes med en understrøm, der opretholder og nærer hele menneskeheden.

Grundlæggerne af religionerne fastsatte visse regler for adfærd med den hensigt at sprede den religiøse tros subtile hemmeligheder. Dermed videregav de budskabet til befolkningen.

*Kilde: Sanathana Sarathi januar 1991 s. 18/20*

### **Den fundamentale betydning og formålet med religion er at føre mennesket tilbage til sin kilde.**

De studerende bør nå ind til den dybere forståelse af ordet "Religion", der består af to dele: "Re" som betyder "igen" og "ligio" som betyder "komme sammen" eller "forene". Det vil sige "genforening med Gud - er religion".

Folk anser religion som værende en mængde doktriner og strenge, usmidige forskrifter om, hvad man må gøre og ikke gøre. Dette er fuldstændig forkert. Religionens hellige formål er at minde mennesket om hans eller hendes guddommelige oprindelse og hjælpe med at lede den enkelte tilbage til Gud.

## Offentlig studiekreds i København 8. maj 2019 Alle religioners enhed

Denne dybe sandhed er indeholdt i et udsagn fra Upanishaderne:

”Tat twam Asi” - Du er DET. At forene DET med dette (mennesket) er betydningen af denne erklæring.

”Prajnaanam Brahma”, ”Bramam er kosmisk viden” - er en anden erklæring, som er skabt for at minde mennesket om dets guddommelige kerne og muliggøre, at det bliver forenet med det Guddommelige.

*Kilde: Sanathana Sarathi 1991 s. 86(87 (fra bogen Digest 1994)*

**Navne kan være forskellige, men Det Almægtige Forsyn bliver betegnet som Absolut og Evigt.** Terminologien kan være forskellig, men det er begreberne ikke. Bhagavan bliver omtalt som Allah, og bøn bliver måske kaldt Namaz, pundits bliver måske kaldt Khajis og de lærde bliver hyldet som Mullas. Vedaerne kan eksistere i form af Den hellige Koran, men understrømmen af den livgivende kraft er i alle tilfælde Kærlighed; Kærlighed mod alle skabninger.

Grundlæggerne havde altid - alt livs enhed og menneskets fremadskridende vandring mod guddommelighed - for øje.

Lad de forskellige trosretninger eksistere, lad dem blomstre og lad Guds Ære blive sunget på alle sprog i en mangfoldighed af melodier. Dette bør være idealet.

Respekter forskellene mellem trosretningerne og anerkend dem som gyldige, så længe de ikke slukker Enhedens flamme.

*Kilde: “A Compendium of the teachings of Sri Sathya Sai Baba”  
(Religion and Spirituality)*