

Offentlig studiekreds 2019 København, hvor teksten er: "Glem ikke formålet med at blive født som menneske" 11. september: "De 5 menneskelige værdier" & 9. oktober: "Educare" samme tale begge aftener.

I er måske urolige for, hvad der er sket, siden jeg kommer lidt sent. Men jeg bliver ikke i mit hus, uden at der er et stykke arbejde, der skal udføres. Der var nogle hengivne dér, som ventede på mig, og jeg var nødt til at tilfredsstille deres længsel efter min darshan. Hver eneste opgave, jeg udfører, er alene for de hengivnes skyld. Der er ikke nogen opgave, der udføres for min egen skyld. Jeg har ikke inkarneret for at tilbringe tiden med at spise og drikke. Selv det at spise mad og drikke vand sker ikke for min skyld. Jeg holder taler efter at have nippet til lidt vand blot for at væde min tunge. Selv en ny bil kan ikke køre uden benzin, vel?

Educare er selve processen at manifestere vores iboende kvaliteter

Det, der sker i verden i vore dage, bliver mere og mere mærkeligt. Forureningen er trængt ind på alle områder af menneskets liv – det fysiske, religiøse, verdslige, moralske og endog det spirituelle. Man er tilbøjelig til både at le og græde over at se folks besynderlige adfærd i verden.

Menneskeligheden er yderst hellig. Der findes ingen større styrke end menneskelighedens. Mennesket bør udvikle menneskelighed ved at stræbe efter både uddannelse og Educare. Uddannelse betyder viden opnået ved at studere bøger skrevet af andre. Men sådan er Educare ikke. Den kommer fra hjertet. Den er menneskets latente styrke, som bør manifesteres gennem åndelig øvelse. Hvad er det, der skal manifesteres? Det er de menneskelige værdier, sandhed, retskaffenhed, fred, kærlighed og ikke-vold, der skal manifesteres, og ikke de onde kvaliteter, vi skjuler inden i os.

Den første menneskelige værdi er sandhed. Hvor er sandheden kommet fra? Hvem underviste i og skrev om sandheden? - Ingen. Sandheden ligger i overensstemmelsen mellem tanke, ord og handling.

De, der har fuldkommen overensstemmelse mellem tanker, ord og handlinger, er ædle. Det er denne sandhed, store og ædle sjæle har udbredt. Sandheden kommer fra ens eget hjerte.

Den anden menneskelige kvalitet er retskaffenhed. Hvem skabte retskaffenheden? Hvad er retskaffenhed, og hvad er uretfærdighed? Dyb gransken gør det klart, at der ikke er nogen, der har skabt retskaffenheden.

Der er ingen større retskaffenhed end overholdelse af sandheden. Retskaffenheden kommer fra sandheden.

Den tredje er fred. Spørg en hvilken som helst millionær: "Min herre, De har alt i livet. Har De fred?" Prompte kommer svaret fra ham: "Jeg har alt, men ingen fred." Hvem kan give jer fred? Det er ikke noget, man kan overdrage til en anden. Den kommer kun fra ens hjerte. Hvor I end ser hen i verden i dag, ser I kun fragmenter (pieces) ikke fred (peace).

Offentlig studiekreds 2019 København, hvor teksten er: "Glem ikke formålet med at blive født som menneske" 11. september: "De 5 menneskelige værdier" & 9. oktober: "Educare" samme tale begge aftener.

Den fjerde værdi er kærlighed. Hvor er kærligheden kommet fra? Har jeres far, mor eller en ven givet jer den? Har nogen givet jer den i gave? Nej, overhovedet ikke. Kærligheden manifesterer sig fra jeres indre. Den er jeres livsånde. Verden kan ikke eksistere uden kærlighed.

Den femte menneskelige værdi er ikke-vold. Buddha lærte: *Ikke-vold er den højeste retskaffenhed.* Men hvor I end ser hen i verden i dag, finder I kun vold.

Som alle andre menneskelige værdier kommer ikke-volden alene fra ens hjerte. Sandhed, retskaffenhed, fred, kærlighed og ikke-vold er ikke adskilt fra hinanden; de udspringer af hinanden. Disse fem menneskelige værdier er Guds hellige gave til mennesket. Mennesket bør forsøge at manifestere disse værdier og praktisere dem. Det er Educare.

Hvad er den første egenskab, et menneske bør besidde? Dets første egenskab bør være kun at tale sandhed. At tale usandhed eller at tale på en uansvarlig måde er ikke menneskelighed. Eftersom der ikke er nogen knogler i tungen, vrider I den, som det passer jer. Hvordan kan det da kaldes sandhed? I virkeligheden burde sandheden danse på jeres tunge. Før I siger noget, må I granske, om det er sandt eller ej. Sandheden er én, ikke to. Hvis der er dualitet, kan det ikke være sandt. Vi bør kun tale den sandhed, der bryder frem fra vores hjerte. Hele verden er et aspekt af sandheden. Sandheden er grundlaget for alt i denne verden.

Kontroller jeres tanker

De fem elementer* er skabelsens naturlige fænomener. Faktisk forekommer alt i naturen i sin naturlige form.

På lignende måde er de fem menneskelige værdier sandhed, retskaffenhed, fred, kærlighed og ikke-vold naturligt til stede i hjertet hos et hvert menneske. Mennesket bør bringe dem til udtryk og leve et naturligt liv.

De bør flyde naturligt fra kilden; de kan ikke manifesteres med viljen. Sandheden er ren og uplettet. Kærligheden er uselvsk. Mennesket bør leve et rent og uselvsk liv.

Sandheden og kærligheden vil da flyde fra vores hjerte på en naturlig måde.

Kærligheden forventer ikke at få noget igen, ej heller afviser den noget.

Selvskheden er meget listig, den plager et menneske på mange raffinerede måder.

Derfor bør mennesket aldrig tillade selvskheden at komme ham nær.

Selvskheden kan end ikke strejfe et menneske, som er gennemsyret af kærlighed. Derfor bør I udvikle kærlighed. Den alene er jeres Gud.

Hvis I har kærlighed, vil ikke-vold komme til jer af sig selv. Hvor der er kærlighed, dér vil selv ikke skyggen af vold være at se. På denne måde vil mennesket, når det opnår sandheden, retskaffenheden, freden, kærligheden og ikke volden, følge den rette vej, og dets intellekt vil blive oplyst.

Offentlig studiekreds 2019 København, hvor teksten er: "Glem ikke formålet med at blive født som menneske" 11. september: "De 5 menneskelige værdier" & 9. oktober: "Educare" samme tale begge aftener.

Flagermusene hænger fra træernes grene med hovederne nedad og fødderne opad. De er mørkets skabninger og lever deres liv i mørke. Har nogen hængt deres hoveder nedad af ondskabsfuldhed? Det er der ingen, der har gjort. De er bestemt til at leve deres liv på denne måde, sådan som Gud har forordnet det. På samme måde kan mennesket ikke undslippe konsekvenserne af sine handlinger.

Imidlertid kan der forekomme nogle ændringer under forløbet med at gennemleve resultaterne af ens handlinger. Somme tider kan resultaterne af ens handlinger forekomme at være temmelig mærkelige. Handlinger og deres konsekvenser får et menneske til at danse efter deres pibe på mange måder.

Fødsel og død gør ham henholdsvis glad og bedrøvet. Er både fødsel og død ikke konsekvensen af ens handlinger? Er de ikke mystiske guddommelige fænomener? Man bør udvikle den tro, at alt sker efter Guds vilje. Når lykken tilsmiler folk, betragter de det imidlertid som en velsignelse fra Gud. Men når de møder sorger og vanskeligheder, giver de andre skylden. Man bør betragte alt – glæde og sorg, vinding og tab, trængsler og vanskeligheder – som velsignelser fra Gud. De kommer og går som forbi passerende skyer.

Kære studerende!

Skyerne, der bevæger sig hen over himlen, dækker somme tider solen. Det er ikke muligt at jage dem bort. De vil forsvinde igen på samme måde, som de kom.

Ligeså bevæger tankernes skyer sig omkring på hjertets himmel og dækker sindets måne og intellektets sol. *Månen er født ud af det Højeste Væsens sind.*

Sindet er af samme natur som månen; intellektet er en genspejling af solen.

I bestemte tidsperioder bliver vore tankers skyer meget tætte.

Det sker især i løbet af ungdommen. Disse mørke skyer er mættet med ønskernes vand. Når sådanne mørke skyer dukker op, forsvinder solen og månen ud af syne.

Det er i ungdommen, at vi får alt for mange tanker, som vikler os ind i mangfoldige vanskeligheder. Når I bliver fuldstændig overmandet af disse tanker, glemmer I endog jeres menneskelighed.

Derfor bør I frigøre jer fra disse skyer af tanker. Hvor kommer disse skyer fra?

De fremkaldes af vores hensigter og sindsbevægelser. I det øjeblik skyerne fjerner sig, bliver den strålende sol synlig for os.

På samme måde vil sandheden, når hensigternes og sindsbevægelsernes mørke skyer er gået i opløsning på vort hjertes himmel, skinne strålende på den. Derfor skal I først og fremmest kontrollere jeres tanker. Så vil både jeres sind og intellekt skinne strålende.

Offentlig studiekreds 2019 København, hvor teksten er: "Glem ikke formålet med at blive født som menneske" 11. september: "De 5 menneskelige værdier" & 9. oktober: "Educare" samme tale begge aftener.

Søg ædle sjæles selskab

Menneskets sind er et bundt af tanker. Når I udøver kontrol over jeres tanker, vil jeres sind blive klart.

Swami Vivekananda* anstrengte sig ihærdigt for at kontrollere sine tanker.

Hans hjerte blev rent, da han var i stand til at styre sine tanker.

Gud er den iboende i alle væsener. Han er alle steder.

Én Atma er iboende i alle væsner.* I siger måske: "Hvis den samme Atma er til stede i alle, hvorfor skulle jeg så ikke kunne være ven med den og den?"

Hvis hans følelser, opførsel og tanker ikke er anstændige, bør I ikke være venner med ham. Hvis I omgås ham, vil I også blive ligesom ham.

Fortæl mig, hvem du omgås, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Derfor bør I omgås gode mennesker. Det er med henvisning til dette, at Adi Sankara sagde:

At omgås gode mennesker fører til ikke-tilknytning; Ikke-tilknytning gør én fri af vildfarelse;

At være fri af vildfarelse fører til ro i sindet; Ro i sindet giver udfrielse. (Digt på sanskrit)

Søg altid ædle sjæles selskab. Opnå renhed i tale.

Se det gode, gør det gode, tænk gode tanker. Så vil I blive helt igennem gode.

Læs ikke billig og vulgær litteratur. At læse slette bøger svarer til at omgås slette mennesker.

I dag ønsker jeg ikke at tale til jer om åndelighed og guddommelighed.

Mit eneste ønske er, at I vil vælge sandhedens vej i alle anliggender i jeres daglige liv.

Sandhed, retskaffenhed, fred, kærlighed og ikke-vold er til stede i jer som jeres fem livsenergier.

Ønsker og begær, vrede, grådighed, vildfarelse, stolthed og jalousi kommer udefra.

Hold disse slette egenskaber ude og manifester jeres medfødte menneskelige værdier.

Tro er nødvendig for at fremelske menneskelige værdier

Hvad gør vi for at få vand op af en brønd? Vi binder et reb i en spand og sænker spanden ned i brønden. Når vi trækker rebet op, kommer spanden fuld af vand op sammen med rebet.

Tilsvarende er de menneskelige værdier som rent vand i jeres hjertes brønd.

Erhverv jer troens reb for at hente de menneskelige værdiers vand op fra jeres hjertes brønd.

Men i vore dage er folk i denne verden blevet så godt som blinde, idet de har mistet begge troens øjne. Vi bør ikke blive blinde.

Offentlig studiekreds 2019 København, hvor teksten er: "Glem ikke formålet med at blive født som menneske" 11. september: "De 5 menneskelige værdier" & 9. oktober: "Educare" samme tale begge aftener.

Vores menneskelighed vil forvandle sig til strålende guddommelighed, når vi styrker vores tro.

Alle kan holde taler. Blot at lytte til taler kan ikke give jer tilfredsstillelse.

I lytter bare til dem og glemmer.

Praktiser det, I hører. Først og fremmest skal I samvittighedsfuldt fremelske tro.

Ved hjælp af troens stærke reb kan I hente vandet op, de menneskelige værdier sandhed, retskaffenhed, fred, kærlighed og ikke-vold. Det er det, der kaldes Educare.

Educare betegner det, at vi manifesterer vores iboende egenskaber.

Men Educare kan ikke opnås udefra; det kan ikke købes på markedet.

Ingen underviser kan bibringe jer Educare. I er selv nødt til at udvikle den. Kun da kan I opnå realisering af Selvet.

For at opnå Selv-realisering har I først og fremmest brug for at fremelske selvtillid.

Og for at fremelske selvtillid bør I fremelske hellige egenskaber.

Legemliggørelser af kærlighed!

Verdslig uddannelse kan hjælpe jer til at opnå større intellektuel indsigt, men sand glæde kan kun opnås gennem Educare. I virkeligheden er Educare grundlaget for menneskets liv.

I kan måske opnå høje eksamensgrader, men er uddannelsen blottet for Educare, kan den ikke betragtes som en rigtig uddannelse.

Hvem er jeres uddannelse til gavn for? Formålet med al jeres uddannelse er kun at fylde jeres mave! Der er mange højt uddannede mennesker i verden. Hvad foretager de sig?

Fremmer de ikke-vold, beskytter de retfærdighed eller medvirker de til fremme af fred på nogen som helst måde, eller har de i det mindste selv opnået fred?

Nej. De forunder end ikke deres børn deres kærlighed.

For det første bør I selv udvikle kærlighed. Så bør I dele den med alle. Kun da kan I opleve duften af kærlighed.

I rummer i jer så mange evner. I er udstyret med de fem elementer, de fem sanser og de femhylstre/koshaer*, som omslutter Selvet.

Men fordi I misbruger dem, bliver I svage. Hvad kan I udrette, hvis I gør jer selv svage på denne måde? På den åndelige vej er standhaftighed meget nødvendig.

Efter at have besluttet det, der bør besluttes, hold da fast ved det, indtil det er lykkedes for jer.

Efter at have ønsket det, der bør ønskes, hold da fast ved det, indtil jeres ønske er opfyldt.

Efter at have spurgt om det, der bør spørges om, slip da ikke grebet, før I har fået svar.

Efter at have tænkt det, der bør tænkes, hold da fast ved det, indtil I har gennemført det.

Med hjertet mildnet må Herren give efter for jeres ønsker, ellers bør I, uden tanke for jer selv, bede Ham af hele jeres hjerte.

Offentlig studiekreds 2019 København, hvor teksten er: "Glem ikke formålet med at blive født som menneske" 11. september: "De 5 menneskelige værdier" & 9. oktober: "Educare" samme tale begge aftener.

Hold ud, vær ihærdige og giv aldrig op, for det er en egenskab hos en hengiven aldrig at fortrække og opgive sin beslutning. (Digt på telugu)

Erhverv jer kundskaben om Gud

I bør være fast besluttede på at få gode karakterer i jeres studier. Men vær ikke tilfredse med blot at opnå gode karakterer. I bør sørge for, at I ikke får nogen som helst dårlige udtalelser. Kun da kan I virkeliggøre uddannelsens sande værdi. På lignende måde bør I yde jeres bedste i den prøve, Gud giver jer.

Kære studerende!

Jeg lærer jer mange ting dag ud og dag ind. Men I tænker ikke bare en lille smule over dem. I har glemt det formål, hvormed I er kommet her. Prøv først og fremmest at forstå det.

I er kommet her for én ting og stræber efter noget andet. I vil ikke opnå noget som helst ved at opføre jer således.

I ønsker at spise vegetariske retter, men I tager hen på et ikke-vegetarisk hotel!

I er kommet for at gøre jeres hjerte rent og helligt. Men I gør alt det, som gør jeres hjerte u-helligt. Hvad er årsagen? Årsagen er mental forurening.

Tillad ikke jeres sind eller tanker at blive blot det mindste forurenede. Dette er læren fra vore ældre. I tilhører den moderne tidsalder. I bør kombinere den moderne uddannelse med den ældgamle visdom. Hvis I gør det, vil I opnå den glæde, I higer efter.

Når I opnår denne glæde, vil jeres liv være forløst.

Erhverv jer verdslig uddannelse for at opnå glæde i denne verden, og søg kundskaben om Gud for at opnå glæde i den anden verden.

I er kommet for at erhverve jer kundskaben om Gud, ikke blot verdslig uddannelse. Sideløbende med den verdslige uddannelse bør I også erhverve jer den åndelige uddannelse.

Anse dem begge for at være lige vigtige og lev jeres liv i overensstemmelse hermed. Kun da vil jeres liv blive meningsfuldt.

Fra Sai Babas tale i Sai Kulwant Hall, Prasanthi Nilayam, 29. september 2006.

Kildeangivelse: Sai Baba Taler nr. 4