

# Guru Poornima 2020



## Studievejledning

Del 1



©2020 Sathya Sai International  
Organisation  
Alle rettigheder forbeholdt  
[sathyasai.org](http://sathyasai.org)

# *Dedikeret*

med kærlighed og ærbødighed  
ved Hans lotusfødder

**Bhagavan Sri Sathya Sai Baba**  
Legemliggørelsen af Guddommelig kærlighed,



Denne studievejledning er første del ud af en serie på tre, der  
sammenfatter nogle af  
Bhagavan Sri Sathya Sai Babas taler  
under Guru Poornima

Hver vejledning indeholder en inspirerende historie og nogle  
spørgsmål til eftertanke for enkeltpersoner, familier og  
Sai-centre i hele verden, for at kunne fordybe sig i Hans  
Guddommelige budskab i forventning om den første  
globale online Guru Poornima fejring. (4. - 5. juli, 2020)

## Historie til inspiration

### **GURU, *det sidste tilholdssted***

En lille historie af Bhagavan Sri Sathya Sai Baba

En aspirant gik - efter spirituel realisering - ud i junglen og sled sig møjsommeligt vej igennem det befængte område og den tykke underskov, da han hørte vrede brøl fra en løve. Han klatrede op i et træ for at flygte fra dyret, men løven så ham mellem grenene og vedblev at vandre rundt om stammen i et skrækindjagende raseri.

Oppe i træet blev han angrebet af en bjørn, og gled derfor ned ad rødderne, der gik ned fra en af grenene på banyantræet. Heldigvis var der to rødder, som hang ud fra grenen, så han kunne hænge frit i luften og klamre sig fast til dem en i hver hånd. Netop da, så han to rotter, den ene hvid og den anden sort, som gnavede i nederste del af foden af rødderne og dermed bragte hans liv i fare ved hvert bid.

Mens han hang i denne faretruende situation, dryppede der få dråber ned fra en bikage fuld af sød nektar, som sad på en af de øverste grene. Dråberne faldt i hans retning, og den uheldige mand stak sin tunge ud, så han kunne fange en dråbe og smage den lækre honning. Men ingen dråbe nåede hans tunge. I fortvivlelse og rædsel kaldte han på sin Guru, "O, kære Guru, kom og red mig."

Guruen, som gik forbi, hørte hans bøn og ilede til undsætning. Han tog sin medbragte bue og pil, dræbte løven og bjørnen, skræmte rotterne og reddede disciplen fra sin dødsangst. Derefter fulgte han manden til sin ashram og lærte ham befrielsens vej.

Dette er historien om hver enkelt af jer. Denne verden er junglen, som I strejfer rundt i. Frygt er løven, som driver jer op i de verdslige handlingers træ. Rædslen er bjørnen, der skræmmer jer og forfølger jer skridt for skridt i den objektive verden. Således glider I ned i tilknytninger og bindende handlinger gennem de to tvillingerødder, som er håb og fortvivlelse. De to rotter er dag og nat, som æder levetiden bort. I mellemtiden forsøger I at gribe efter lidt glæde fra de søde dråber af egoisme og følelsen af min og mit.

Når I til sidst opdager, at dråberne er ligegyldige og uden for rækkevidde, vil I råbe forsagelsens smerte ud og kalde på Guruen. Guruen viser sig, enten i det indre eller i det ydre og redder jer fra frygt og angst.

Link til: [\*Bhaqawan Sri Sathya Sai Baba \(Chinna Katha\)\*](#)

## Uddrag fra Guru Poornima's Guddommelige taler til eftertanke

*Den, der opdyrker kærlighedens afgrøde i sit hjertes mark, er en sand kristen, en sand sikh, en sand hindu og en sand muslim. Faktisk er han et sandt menneske og en sand guru. (telegu digt)*

### Hvem er en guru?

I dag fejrer vi Guru Poornima. Poornima betyder fuldmånedag. Så hvem er guru? Moderne guruer hvisker et mantra i øret og rækker hånden ud efter penge. Sådanne mennesker er ikke egnede til at blive kaldt guruer.

*Den, der er uden egenskaber og formløs, er en sand Guru. En Guru er nødvendig for at få jer til at forstå den formløse og egenskabsløse guddommelighed. Da det er svært at finde sådanne Guruer betragt da Gud som jeres Guru.*

**Guruen er Skaberen, opretholderen og den der nedbryder/forny.**  
*Guruen er sandelig den almægtige Gud. Jeg bøjer mig for Guruen.*

*I denne verden er alt en manifestation af Guddommelighed. Alt dette er sandelig Gud. Alle er legemliggørelsen af Guddommelighed. Faktisk er alt, hvad I ser, intet andet end den Guddommelige kosmiske form.*

### **Med tusinder af hoveder, tusinder af fødder og tusinder af øjne gennemtrænger det Guddommelige alt.**

Dette betyder, at alle hoveder, alle fødder og alle øjne, som vi ser i denne verden, tilhører Gud. Da denne vediske erklæring blev udtalt, var verdens befolkning kun få tusinde, men nu løber den op til nogle få milliarder. Dengang anså folk alle som værende guddommelige. De troede på den vediske erklæring: "Respektfulde hilsener til alle væsener når Gud". "Gud er den iboende i alle væsener". "Hele universet gennemtrænges af Gud". Guddommelighed er ikke begrænset til et bestemt sted. Gud er her, Gud er der, og Han er overalt. I udvikler uenigheder ud fra vrangforestillinger, men Guddommelighed er én og kun én. Det er en Gurus pligt at udbrede et sådant princip om enhed.

I dag er der mange gode disciple, men det er meget svært at finde en sand Guru. Vi har mange gode drenge blandt vores studerende. Men selv, hvis en eller to opfører sig dårligt, vil de alle få et dårligt ry og være nødt til at imødesæ straffen. Her er et lille eksempel. Når I sover om natten, bliver I bidt af en eller to myg. Næste morgen sprøjter I insektmiddel ud og dræber alle myggene, skønt I kun blev bidt af nogle få. På samme måde straffer Gud dem, der slutter sig til dårligt selskab. Det er grunden til, at det siges: **Flygt fra dårligt selskab; tilslut jer godt selskab og udfør fortjenstfulde handlinger dag og nat.**

Link til: [Divine Discourse, Guru Poornima, 2001, Prasanthi Nilayam](#)  
Sathya Sai Speaks bind 34, kap. 13, 5. juli 2001

Video: [You and I Are One](#)

## BETYDNINGEN AF GURU POORNIMA?

Guruen er den, der oplyser vejen til guddommelighed. Poornima står for det kølige fuldmåneskin. Fuldmånen står for et sind, som er fuldstændig oplyst. Det er uplettet, fejlfrit. Selv hvis der er en antydning af fejl i sindet, vil det føre til mørke. Det kan ikke give jer fuldstændig lyksalighed.

### *Legemliggørelser af kærlighed!*

Lad jeres sind være fyldt med stråleglansen fra guddommelig kærlighed. At tilegne sig ren boglig viden er til ingen nytte. Det, I har studeret, er kun en brøkdel af den totale viden. Men I føler jer stolte over det. Jeres verdslige uddannelse er ubetydelig sammenlignet med guddommelig visdom.

*I kan ikke nå Gud med jeres uddannelse, magt og rigdom. Han er tilgængelig ved kærlighed og kærlighed alene. I kan kun opleve Ham, når I udvikler kærlighed. Hengivenhed betyder at elske Gud helhjertet.*

### *Legemliggørelser af kærlighed!*

Hvad er det, I bør vide på denne Guru Poornima-dag? I må forstå, at Gud er i jer, med jer, omkring jer, over jer, under jer. I virkeligheden er I Gud. Erkend først denne sandhed. Nær ikke overdrevne ønsker for derved at blive tiggere. Udfør jeres forpligtelser oprigtigt. Det er den sande åndelige praksis. Når I er på arbejde, udfør da udelukkende jeres arbejde; tænk ikke på familieanliggender. På samme måde, når I er hjemme - tag jer da af jeres families behov. Gør ikke jeres hjem til en arbejdsplads. Men i dag, på grund af for meget arbejde, tager folk papirerne med hjem for at færdiggøre deres arbejde. De konfronteres således med vanskeligheder, fordi de sammenblander deres arbejde, deres hjem med husholdningsforpligtelser, forretningsmæssige og åndelige anliggender.

Link til: [Divine Discourse, Guru Poornima, 2002, Prasanthi Nilayam](#)  
Sathya Sai Speaks bind 35, kap. 13, 24.7.2002



## GÅ AD DEN VEJ SOM GURUEN HAR VIST

Da jeg var i den tidligere krop i Shirdi, var der en kvinde ved navn Radhabai, der længtes efter, at jeg initierede hende til et helligt navn. Den dag var det også Guru Poornima-dag. Hun var så ivrig efter at modtage et navn, at hun endda nægtede at indtage mad, indtil hun fik det. Der gik tre dage på den måde, men Baba gav ikke efter. Til sidst fortalte Shyama, der var sammen med den tidligere krop, om hende og bad for hende, idet hun frygtede, at hun tilmed kunne dø af sult. Baba sagde, at hvis hun døde, ville det være en ringe afspejling af den tolerance, som Baba var kendt for. Radhabai blev bragt til stedet i en svag forfatning, og Baba opfordrede hende til at opsøge en Guru og blive initieret til et helligt navn; hun svarede: "Jeg kender ingen andre." Baba spurgte hende om betydningen af det hellige vers "Guru Brahma, Guru Vishnu" .... "Gud er skaberen, opretholderen og den der nedbryder/fornyser.... Guruen er den almægtige Gud; Vi bøjer os for denne Guru..." Baba spurgte videre: "Hvorfor så ikke tage Guruens navn? Hvorfor kræve et andet navn fra Guruen? Hvis Guruen er Gud, adlyd hans befalinger, gå ad den vej Han har vist, det er lige så effektivt som gentagelse af Guds navn."

Når I først har sikret jer en Guru, overlad da alt til Ham, selv ønsket om at opnå befrielse. Han kender jer bedre, end I nogensinde selv kan nå frem til. Han vil lede jer så meget, som det er godt for jer. Jeres forpligtelse er alene at adlyde og undertrykke tendensen til at glide væk fra Ham. I spørger måske, hvordan skal vi tjene til føden, hvis vi knytter os til en Guru på den måde? Vær overbeviste om, at Herren ikke vil lade jer sulte; Han vil give jer - ikke blot penge - men endog guddommelig nektar (Amritha), ikke kun føde men udødelighedens nektar.

I skal gøre bedst mulig brug af denne Guru, ligesom I bør gøre det af selve Puttaparthi. I bør tillægge jer færdigheder her, for at opnå fred i sindet og tilfredshed, Guds nåde, erfaringerne af åndelig praksis, frugterne af samvær med hellige mennesker; drys ikke jeres energi og tid bort ved at søge sanssemæssig glæde i ugudeligt selskab. I beder - ikke om nåde - men om smålige forbigående fornøjelser; I bestræber jer ikke på at kende Guds anordninger og beslutte jer for at følge dem.

Link til: [Divine Discourse, Guru Poornima, 1964, Prasanthi Nilayam](#)  
Sathya Sai Speaks bind 4, kap. 20, 24.7.1964

## SPØRGSMÅL TIL EFTERTANKE

- Hvilken rolle har guruen i vores liv?
- Hvordan påvirker valgt af omgangskreds vores forhold til Guruen? Hvad er godt selskab?
- Hvad er kendetegnet på en sand discipel?
- Hvordan kan vi undgå at fokusere på andres fejl?
- Hvad er det sande offer til en Guru på denne Guru Poornima -dag?
- Hvad er sindets forhindringer i at have tillid til/følge Guruens ord?



[sathyasai.org](http://sathyasai.org)