

Studiekreds den 20 oktober 2022

Hvad er en Avatar?

En inkarnation af Gud i en eller anden form. Forestillingen om, at gud fødes i menneskelig form for at genindføre dharma og tjene verden ved at sætte retfærdigheden tilbage på dens høje plads. Inkarnationen af det formløse med form for at opløfte menneskene. Guds nedstigning på jorden.

Kilde: Translations by Baba

Sathya Sai Avatar

Betragt ikke hvad jeg nu skal til at sige som en overdrivelse. Der er ikke et eneste spor af selvinteresse i Mig. Hvad jeg end gør, er det kun for andres skyld. Jeg betragter ikke jer som andre. I er alle Mit eget folk. En sådan altomfavnende følelse kan ikke findes noget sted i verden. Har I noget som helst sted i verden set en organisation, der er vokset så enormt på halvtreds år?

Hvad angår tidligere avatarer tiltog deres berømmelse først lang tid efter deres død. Når det drejer sig om den nuværende Avatar, er der i Hans egen livstid blevet opført et universitet, et stort hospital, en flyveplads og mange andre ting til fordel for landsbyboerne, og mange flere vil følge efter i årene, der kommer. Mange personer vil betvivle, hvordan alle disse ting kan blive gennemført. Denne Avatars Komme skete for 64 år siden. I alle disse år har denne hånd aldrig være strakt ud på noget som helst tidspunkt for at få noget fra nogen. Jeg har aldrig spurgt nogen om noget. Jeg vil aldrig bede nogen om noget, og der vil aldrig blive anledning til det. Hvordan er disse ting så mulige? Vedrørende arbejde i det godes navn, vil der aldrig være nogen hindringer i Bharat. Hvis I helhjertet vil udføre et hvilket som helst arbejde i det godes navn, vil pengene tilflyde som en rivende strøm. De smålige, der påtager sig et hvilken som helst arbejde vil aldrig blive tilfredse. De er ude af stand til at forstå de handlinger, der udføres af de behjertede og storsindede.

Legemliggørelser af guddommelig kærlighed!

Jeg forventer ikke noget af jer. Bare udvikl kærlighed inden i jer. Betragt hele menneskeheden med broderlige følelser. Anse alle for at være Guds børn. Nær ikke uvilje eller had mod nogen som helst. Sår ikke andres følelser. Kun en sådan storsindet holdning vil give jer grænseløs lyksalighed. Hvis I fejrer Swami's fødselsdag, er det det, jeg ønsker af jer. Vær fælles i enhed. Stræb efter at genoplive og fremme Bharat's herlighed.

Jeg er altid opfyldt af grænseløs lyksalighed

Da jeg dukkede op her, hilste nogle mennesker Mig med: "Tillykke med fødselsdagen! Tillykke med fødselsdagen!" Jeg er altid lykkelig. Jeg behøver ingen "Lykønskninger". Overbring jeres lykønskninger til dem, der ikke er lykkelige. Jeg er opfyldt af grænseløs glæde. Jeg har aldrig haft nogen som helst bekymringer på noget tidspunkt eller sted. Hvad er grunden til det? Alt er forbigående som forbigående skyer. Hvorfor bekymre sig om dem? Vi bør ikke blive opløftede eller deprimerede af fødsler og

Studiekreds den 20 oktober 2022

dødsfald. Vi kom nøgne til verden. Når vi skal herfra, kan vi ikke engang efterlade vor adresse til ”vor” familie og venner. Hvordan kan de være ”vore slægtninge”? Alle disse er kun verdslige fænomener. Så længe vi lever, bør vi leve i harmoni og samfølelse. Alle vore vanskeligheder kan overvindes ved at dvæle ved tanken på Gud. At glemme Gud og lade jer opsluge af verdslige anliggender, hvad vil I opnå med det? Hav en fast tro på Gud. Lad der ikke være plads til forskelle inden for kastesystem, trosretninger og nationaliteter. Alle navne og former tilhører det Guddommelige. Alt hvad I ser er manifestationen af Herrens Kosmiske Form. Syng Herrens navn med urokkelig tro på det Guddommelige og udfri jeres liv.

Kilde: Uddrag fra Bhagavans fødselsdagstale på Hill View Stadium den 23. november 1990.

Overskrift på tale: Der er intet spor af egeninteresse i mig